

Bouppteckning för hemmansägare Olof Christoffersson

Född 28/9 1869, död 15/11 1944, i Fru Alstads församling, Malmöhus län

Bouppteckningen efter Olof Christoffersson förrättades 8 december 1945.

Som arvinge nämns hans bror Lars Christoffersson men hans namn återkommer bara en gång till i testamentet där det står att han är bjuden på begravningen men dock inte hans familj.

Hans hushållerska, som också är hans kusin, Mathilda Lovisa Olsson ska enligt testamentet få fri bostad och leverne under resten av sitt liv. Ida Maria Cecilia Andersson, hans kusins Olivia Andersson och Nils Anderssons dotter, skulle få ärva bland annat handdukar, serviser med mera. Om det skulle vara så att Ida Maria Cecilia avlidit innan Olof skulle dessa saker också tillkomma Mathilda Lovisa Olsson.

Total summa på tillgångar vid Olofs bortgång var 50.462: 62 kronor och totala skulder var 33.317 kronor vilket resulterade i att summan i boet blev totalt 17.145:05 kronor.

Bland sina tillgångar ägde bland annat Olof sin fastighet (som blev värdesatt till 38.400 kronor), aktier och obligationer samt mindre saker och husgeråd såsom serviser och en boksamling till ett värde på 5000 kronor. Denna boksamling fick absolut inte säljas och inte heller lånas ut till några andra än forskare eller museer. Skulderna vid Olofs bortgång var sådana både begravning, räntor till banker samt varierande summor han var skyldig både människor runt omkring sig och affärer där han antagligen betalt på krita.

Olof hade vid sin bortgång ett nedtecknat testamente som han senare också hade uppdaterat. I första versionen av sitt testamente skriver Olof bland annat han vill att 3000 kronor ska gå till kyrkorådet i Fru Alstads församling i syfte om att hålla hans, hans mor och fars samt bröders gravar snygga och prydliga. I andra versionen har han lagt till att dessa pengar får portioneras ut så till vida att kostnaden för gravvården inte blir mer än 10 kronor om året så länge hans kusin tillika hushållerska Mathilda Lovisa Olsson är i livet.

Olof skriver också ett långt stycke om att pengar skulle gå till en årlig fest som skulle hållas på hans födelsedag den 28 september varje år och om hans hem mot förmodan inte var bygdegård längre så skulle tillställningen hållas i Fru Alstads skola där barnen skulle bjudas på förfriskningar. Barnen skulle också under denna fest få leka olika sorters lekar men vanlig dans skulle inte få förekomma.

Olof hade under sitt liv samlat på sig en del växtprovningar av abnorma trädvariationer som han ville skulle flyttas till Trelleborg och, om Trelleborg inte ville tillhandahålla dessa, skulle de istället gå till antingen Nordiska Muséet i Stockholm eller Kulturhistoriska muséet i Lund.

I tillägget på sitt testamente skriver Olof att om det skulle vara så att en läkare bedömer honom som sjuk och "slö" så kommer de pengar han har samlat på till att hålla honom och hans intressen vid liv tills hans sista dagar.

(Bouppteckningen har nummer 112, och är en del av Oxie och Skytts domsaga)