

Frågelista om Eva Wigström (Ave).

I senare hälften av 1800-talet reste skriftställarinnan Eva Wigström omkring på bl. a. den skånska landsbygden - hon torde även stundom ha utsträckt sina resor till södra Halland och Småland - och samlade folkminnen. Genom denna sin insamlingsverksamhet har hon gjort en viktig insats för kännedomen om folkminnena och den skånska folkdiktningen har ingen större samlare att uppvisa än hon. Född och uppvuxen i ett aktat bondhem på den skånska slätten i trakten av Landskrona visade hon redan i unga år ett starkt litterärt intresse. Men det var dock först efter år 1855, då hon gifte sig med fanjunkaren Claes Wigström, som hon så småningom började träda i närmare kontakt med folkdiktningen. Vid sidan av sitt författarskap bedrev hon under en lång följd av år ett storartat insamlingsarbete av sagor och sägner, folktro och folkvisor. Ett brev från henne (till Henrik Wranér) år 1879 visar tydligt hennes levande intresse för folkminnen. Hon skriver där bl. a.: "Vad jag åena sidan vill, är att bevara vår rika skatt av folkdiktning, och åandra sidan tror jag mig böra lemna folkupplysningens vänner ett någorlunda klart besked om den obrutna jordmån, de sträva att odla, ty känna de ej den, är deras säningsarbete gjort för himmelens foglar.--- Den första grunden till en sann bildning tror jag bör hämtas ur folkets egen diktning, från dess känslas friska källsprång." Under de talrika resor hon företog kors och tvärs i södra Sverige måste hon ha stått i personlig kontakt med en mängd personer, besökt dem och bott hos dem samt fört en tämligen flitig korrespondens. Denna frågelista avser att få insamlat så mycket som möjligt dels av ännu levande minnen av henne personligen samt brev, anteckningar och manuskript, som tillhört henne och nu finnas i privat ägo litet varstans i landet, dels av upplysningar och beskrivningar av de personer, hon sammanträffat med och som hon med epitet som "Gumman på Skanörs Ljung" m.m. nämnt som berättare av de folklivsskildringar och folksägner, hon utgivit.

Vad minns man om Eva Wigström i Eder trakt? Har Ni personligen träffat Ewa Wigström eller hört andra tala om att de träffat henne? (Beskriv tillfället!)

Har Eva Wigström någon gång vistats i den trakt, där Ni bor? Var brukade hon bo och vilka gårdar besökte hon? Känner Ni till något om hennes resor samt hur hon färdades?

Har Ni brev av Eva Wigström i Eder ägo eller känner Ni personer, som hon korresponderat med? Äger Ni anteckningar eller manuskript, som tillhört Eva Wigström? (I såfall vore vi tacksamma att få göra avskrifter av samtliga originalbrev och manuskript!)

Har Ni läst något av vad Eva Wigström har skrivit och som berör folkminnena i Eder trakt? Erinrar Ni er, att Ni hört det förut berättas av gamla personer? (Angiv i såfall vilka folkminnen det gäller och av vem Ni hört det muntligen berättas!) Har Ni märkt, om hon hänvisat vissa folkminnen till fel trakt? I såfall vilka? (Nämn i stället den ort, där Ni med säkerhet vet att traditionen i fråga finns!)

Vet Ni vilka personer, hon åsyftar med epitet:

Bondkvinnan, Vedhuggaren, Torparen, Grundströmskan, Landtbrukaren (i Folkdiktning I); Tjärbrännaren, Pottaskebrännerskan, Kolaren, Fiskaren, Fiskarhustrun, Mjölaren, Mamsell, Gustava, Den kloke Gubben (i Folkdiktning II); Blekingebonden, Gumman från Öland, Norrländskan, Sömmerskan (Blek.), Helligrenskan (Blek.), Rive Pären (Sk.), Säljekvinnan (Sk.), Hönsgumman (Sk.), Skepparen (Sk.), Ringaren (Sk.), Skolläraren (Sk.), Gumman på Skanörs Ljung (i Folkdiktning III, Sv. Landsmänen 8).